



Wandelroute: Kerkebosje en Stobbepoele

Voorjaar 2013.

Wandeltijd 2,5 uur
Afstand 10 km.



foto 1: eetcafé 't Anker

1. We starten onze wandeling bij eetcafé 't Anker (foto 1) in het centrum van het dorp en gaan vanuit het café linksaf, langs de karakteristieke lindeboom en de basisschool en kiezen het fietspad richting Zorgvlied.



foto 2: De Bûtenweg, links aanhouden het zandpad op.

2. Bij het bord Bûtenweg 9, 8 en 7 gaan we rechtsaf. Als de weg een bocht naar rechts maakt, houden wij links aan en gaan het zandpad op. (foto 2)



foto 3: vennetjes en bloeiende heide

3. We lopen nu langs het zogenaamde Kerkebosje, zien kleine vennetjes en in de zomermaanden bloeiende heide. (foto 3) We lopen door tot de verharde weg. Dit is de Donkereweg. Hier gaan we rechtsaf, steken het kruispunt

over en volgen het bord richting Nijeberkoop. Merk op dat vanaf dit kruispunt Elsloo Noord, Elsloo Centrum en Elsloo Zuid duidelijk zijn aangegeven. Goed om te weten.



foto 4: Langs de Koedijk loopt de Linde

4. Bij de T-splitsing zijn er twee mogelijkheden. Rechtsaf loop je over de Koedijk langs een smalle beek: de Linde. (foto 4) De Stellingwerfse naam is 'de Lende'. Wij gaan rechtdoor. Vanaf hier heet de weg Frankrijk. Volgens overlevering is de naam Frankrijk ontstaan tijdens de Frans-Duitse oorlog in 1870.

5. Dertig meter voorbij het huis met huisnummer 6 nemen we het tweede graspad aan de rechterkant. Het pad loopt tussen de bomen door. We passeren de houten afsluitboom en gaan rechtdoor. Het pad maakt een bocht naar links. Bij de T-splitsing gaan wij rechts af. Op de splitsing staat een bankje; (foto 5) tijd voor een korte pauze dus.



foto 5: door het houten klaphek en over een smal bospad.

6. Als we uitgerust zijn vervolgen we onze wandeling en gaan achtereenvolgens door een metalen en een houten klaphek (foto 5) en vervolgen onze weg over een smal bospad tot we bij een zandpad komen. Hier gaan we rechtsaf en gelijk daarna weer linksaf. Volg dit pad tot aan de geasfalteerde weg. Hier gaan we rechts af en lopen ongeveer 1.200 meter tot we aan de doorgaande weg van Makkinga naar Elsloo komen. Onderweg zien we de sporen van het oorspronkelijke essenlandschap. Het productiebos met robiniebomen aan de rechterkant van de weg is niet toegankelijk.



Foto 6: hier ontspringt de Linde

7. We gaan rechtsaf en lopen 100 meter over het fietspad dat langs de doorgaande verkeersweg Makkinga-Elsloo loopt. Tot 1965 liep hier een tram. We passeren voor de tweede keer rivier de Linde. (foto 6) die hier vlak in de buurt ontspringt en wandelen verder tot we linksaf kunnen. We steken de weg over en lopen de Haerweg op.



foto 7: Zorgboerderij de Stobbepoele met boerderijwinkel

8. We komen langs Zorgboerderij de Stobbepoele met boerderijwinkel. (foto 7) en zien links voor ons een oud ooievaarsnest dat krampachtig zijn best lijkt te doen om boven de bomen uit te komen.



foto 8: natuurgebied de Stobbepoele

9. Even verderop komen we langs natuurgebied de Stobbepoele met molen de Tjasker. Het is een zogenaamde paaltjasker. 's Winters is hier de ijsbaan van Elsloo. (foto 8) We vervolgen onze wandeling tot aan de verharde klinker-weg. Hier gaan we rechtsaf tot aan de driesprong (Hoofdweg, Noord, Peperstraat) met het bankje en het klassieke verkeersbord.

10. We lopen over de Hoofdweg door de bebouwde kom van Elsloo tot we weer terug zijn bij eetcafé 't Anker.

Einde wandeling.